

## Destination Canada 2017

Sommeren 2013 rejste vores brødre (Christian og Jakob) på en sprogrejse med Destination Canada. Turen havde været fuldstændig fantastisk, og vi kunne ikke vente til at det blev vores tur. I efteråret 2016 besluttede vi os for, at nu var det vores tur til at opleve Canada.

Hurtig blev det sommerferie, og lørdag d. 8 juli 2017 stod vi i Kastrup lufthavn. Vi var begge meget spændte, men også lidt nervøse. Heldigvis havde vi Lisbeth med os som turguide/kontaktperson.

Alt gik som det skulle i flyveren, og vi blev hentet af nogle Staff's i den velkendte gule skolebus. En meget sjov oplevelse, da man oftest kun ser disse busser på film 😊

Vi ankom til Campus (Carleton University, Ottawa), hvor vi skulle bo de næste tre uger. Efter vi fik tildelt vores værelser, legede vi nogle lege med de Staff's, som var ankommet. Det var fedt, at komme i gang med at lære de andre at kende.

Dem som endnu ikke var ankommet kom i løbet af weekenden, og den kommende uge.

Marlene fik Camille (Québec) som roomie søndag aften, mens Louise fik Ximena (Mexico) som roomie mandag aften. Begge nogle super søde piger, som vi fik snakket en del engelsk med.

### Skole

Tiden gik hurtig og en skole uge begyndte. Vi blev inddelt i nogle klasser alt efter din alder og dit niveau. I klasserne har du to forskellige lærer en morgen lærer og en eftermiddags lærer.

I morgen klasserne, som er fra kl. 09.00 – 12.30 laver du det mere grammatiske. Det kunne eksempelvis være, at du skulle skrive en lille journal om hvordan weekenden har været eller dit førstehåndsindtryk af Campus. Det kunne også være i skulle lave krydsord/grammatik, eller have en debat om et bestemt emne på klassen.

Eftermiddags klassen, der er fra kl. 13.30 – 15.30 er lidt mere en "lege" time. Du spiller spil eller laver gruppearbejde, hvilket er super sjovt. Det var godt at have den slags lektioner også, fordi du får både nye venner af det, men får også snakket en masse engelsk. Hvis du for eksempel ikke lige kunne huske et ord på engelsk, skulle du beskrive det, fordi hvis man i klasserne sagde et ord på et andet sprog end engelsk, fik man taget en lille "seddel". Sedlerne var noget du kunne få, hvis du eksempel havde vundet et spil eller gjort noget godt i klasserne. De kunne bruges i slutningen af ugerne til at købe nogle små ting for.

Det kunne være slik, et Canadisk flag hvor alle fra de klassen havde skrevet på eller nogle souvenirs fra Canada. Dette synes vi var en god og motiverende idé. I skoletimerne skulle man også på tur. Eksempel besøgte vi parlamentet i Ottawa. Det var meget spændende og fedt også at lave lidt andet.

Alt i alt synes vi ikke skolen var "rigtig" skole på



nogen måde, det var mere en sjov udgave af skole. Fordi du lærte engelsk samtidig med, at du fik en masse venner fra hele verden.

### **Aktiviteter**

Efter skolen var der aktiviteter hver dag. Når du kom tilbage fra skolen, skulle du melde dig på en aktivitet. Der var tennis, ultimate, fitness & yoga, fodbold, basket ball og en slags kreativt håndværk. Der var noget for enhver smag, og alle aktiviteterne var sjove.



Efter aktiviteterne var der aftensmad, og derefter skulle vi mødes med vores aktivitetsgrupper, som var inddelt efter alder. En af de fedeste ting synes vi bestemt var i aktivitetsgrupperne, fordi du er sammen med en masse andre på din alder og man laver nogle vildt sjove ting. Vi kørte Gokart, holdte pizza party, var til Olympics (Vi var inddelt i hold og kæmpede mod hinanden. Der var forskellige ting, men eksempel var der en kåring for de bedste udklædning), trampolin land, biografen, shopping, bowling, samt andre ting. Der var nye ting at lave hver aften, og du fik snakket med en masse nye.

### **Adventure turen**

I weekenderne kunne man vælge at tage på tur. Hvis man ikke valgte at tage på de "store" ture blev man på campus, og kom på nogle små ture. Det kunne eksempelvis være et museum, dyrepark eller på bustur rundt og se Ottawa City.

Vi valgte begge "store" weekendture. Den første weekend var adventure turen, hvor man skulle ud i en skov og sove i små hytter, samt klatre og andre ting.

Da vi ankom blev vi inddelt i nogle små hold og fik en "vejleder", som skulle vise os rundt og lave aktiviteter med os. Lørdagen gik med at klatre, lave teamwork, lære at lave et rigtig bål, samt bygge shelters. Lørdag aften byggede vi alle et stort bål sammen og ristede skumfiduser.



Det var en super hyggelig dag.

Søndag gik dagen med at sejle kano og kajak. Vi lærte hvordan man sejlede rigtig, og legede lege på vandet mellem provinsen Québec og Ontario. Mega fed oplevelse og sjovt at samarbejde, men også svært til tider.

Vi synes helt sikkert, at adventure weekenden var det hele værd, fordi du lærer folk at kende på en helt anden måde.



## Toronto turen

I vores anden weekend gik turen til Toronto. Vi kørte i bus til Canadas Wonderland, som er den største forlystelsespark i Canada. Vi spiste mad i parken alle sammen, det var som om der var en helt speciel stemning, fordi vi var så mange med til Toronto.

Efter Canadas Wonderland kørte vi til et hotel nær Niagara Falls. Dagen efter var vi alle meget spændte på at se Niagara Falls, og det var der god grund til. Det var to kæmpe vandfald!! Vi skulle sejle med både for at se det, og der kunne man virkelig se hvor meget vand der løber igennem. Det var en stor oplevelse som man aldrig glemmer.



Efter at have sejlet med bådene helt tæt på vandfaldene skulle vi op i Skylon Tower og spise brunch. Super lækker brunch med god udsigt ned til vandfaldene.

På turen hjem kørte ind til Toronto og så CN tower. Det var en stor oplevelse, men også en smule skræmmende at komme så højt op, og kigge ned til byen gennem glas gulv. Toronto turen var klart vores yndlings weekend, fordi du lærte mange at kende. Det gav også en speciel slags hygge, at der var så mange med på turen. Vi vil klart anbefale at se Niagara Falls, fordi du får en fornemmelse af hvor store vandfaldene er.

Alt i alt har turen til Canada ikke bare været en KÆMPE oplevelse for os, vi er helt sikkert blevet mere sikre når vi snakker engelsk. Eksempelvis i starten formulerede vi hele tiden en sætning i hovedet, før vi sagde det, men allerede i anden uge snakkede man bare. Det var en super fed følelse!!

Men det bedste af det hele er, at vi har fået venner fra hele verden, som vi helt sikkert vil holde kontakten til og har allerede snakket med en del af dem.

Vi er så glade for, at vi fik chancen for at komme på sprogrejse til Canada og som i kan høre har det været en helt vild fantastisk tur som vi ALDRIG vil glemme!!

Med venlig hilsen og tak for støtten til Randers Realskole's venner  
Louise Johansen & Marlene Johansen