

## Destination Canada 2019

Det hele startede med at min mor var til et møde oppe på Randers Realskole, hvor hun hørte om turen. Hun kom hjem og sagde at det var sådan en fantastisk tur hvor man fik mange nye venner og snakkede en masse engelsk. Derefter besluttede vi, at jeg skulle til Canada.

Den 6. juli stod jeg så i Aalborgs lufthavn med min kuffert pakkede, og var klar til at tage af sted. Jeg glædede mig men var også lidt nervøs.

Julian var vores turguide/kontaktperson, som sørgede for at alle var med og vi nåede flyeren. Alt gik som det skulle på vej derover. I Ottawas lufthavn blev vi hentet af nogle Staff s, i en gul skolebus. Det var en meget sjov oplevelse, da man oftest kun ser busserne på film.



Vi ankom til Campus (Carleton University, Ottawa), der var vores hjem for de næste tre uger. Vi fik udleveret vores værelser, hvorefter vi gik op med vores ting. Det var ikke alle der havde fået deres roomies, jeg havde heller ikke men hun kom dagen efter. Hun hed Emma og var fra Québec, hun var sød og vi fik snakket meget engelsk sammen. Efter vi havde sat kufferterne op på værelserne, skulle vi lege nogle lege med de andre børn som var ankommet.

Mandag begyndte vi i vores klasser, som var inddelt efter niveau og alder. Der var en morgen klasse hvor vi havde en lære, og en eftermiddags klasse hvor vi havde en anden lære. Morgen klasserne som var fra 09:00 - 12:30, lavede vi mere grammatik. Det kunne f.eks. være at læren læste noget op og derefter skulle vi lave opgaver om det, eller vi fik et spørgsmål og så skulle vi skrive en journal som svar. Eftermiddags lektionerne var fra 13:30 - 15:30 de var lidt mere "lege" timer. Vi skulle f.eks. spille spil og lave lege, det kunne være at vi fik et kort hvor der stod hvem vi var og hvem der stod foran en og bag ved en, og så skulle vi stille os i en lang række. Jeg syntes at det var godt at vi havde sådan nogle lektioner, fordi vi fik snakkede en masse engelsk og fik nye venner. I skolen skulle vi også på ture. I en af morgenlektionerne var vi ude og se parlamentet i Ottawa. Det var fedt at komme ud og se noget så det ikke kun var det samme man lavede. Det var alt i alt en rigtig god skole, hvor man både fik mange nye venner og lærte en masse engelsk.

### Aktiviteter

I frokost pausen skulle man melde sig på aktiviteter, som man skulle deltage i hver dag. Når vi kom tilbage fra skole skulle vi så gøre os klar til den aktivitet vi havde valgt. Kl. 16.00 skulle vi være klar. Der var mange aktiviteter som man kunne melde sig på som f.eks. fodbold, amerikansk fodbold,

tennis, yoga, fitness og nogle kreative ting. Det var sjovt og man fik snakket med en masse man ikke havde snakket med før.

Efter aktiviteterne var der aftensmad, og derefter skulle vi mødes med vores aktivitetsgrupper, som var inddelt efter alder. Noget af det sjoveste var når vi var i aktivitetsgrupperne, fordi der var en masse søde mennesker og vi lavede nogle vildt sjove og fede ting. Eksempel var vi i funhaven, biografen, trampolinpark, holde pizza party, var ude og shoppe men noget af det fedeste vi lavede var Olympics. Det var hvor hver aktivitetsgruppe skulle vælge et emne/figur de ville være og så skulle man klæde sig ud som den, lave et kampråb og lave mange sjove lege. Der var nogle der var pacman, gamle mennesker, rumvæsner vi var klovnen fra it, Pennywise. Det var meget sjovt og der var en fed stemning.



## Adventure turen

I weekenderne kunne man vælge at tage på nogle ture langt væk fra Campus hvor man overnattede en dag. Men man kunne også bare vælge at blive på Campus, så skulle man f.eks. på museum eller en dyrepark.

Jeg valgte begge "store" ture. den første weekend var det adventure turen, hvor vi skulle lave forskellige aktiviteter, samarbejdsøvelser og sove i hytter om aftenen.

Vi lavede mange sjove som at prøve high rope, sejlede i kano og kajak, skød med bue og pile og om aftenen havde vi lejerbålt. Vi ristede skumfiduser over lejerbålet, fortalte gyserhistorier og så ildfluer. Det var en mega fed weekend, hvor man lærte hinanden og kende på en helt ny måde og så lidt af Canadas natur.

## Toronto turen

Turen startede med en seks timers bustur til Canadas Wonderland, som er den største forlystelsespark i Canada. Der var nogle vilde forlystelser, som jeg ikke turde men det var en vildt fed oplevelse at se dem. Vi overnattede på et hotel tæt på Niagara Falls. Næste dag tog vi bussen derud. Vi skulle med en båd der sejlede ud til dem så man kom helt tæt på. Det var fantastisk, vi kom helt tæt på dem og de



var KÆMPE. De var så flotte, det var også en fed oplevelse fordi vi kom så tæt på at vi blev helt våde af vandet fra vandfaldene. Efter at have sejlet med båden, skulle vi spise brunch i Skylon Tower med udsigt ud over begge vandfald. På vej hjem kørte vi ind til Toronto, hvor vi først var oppe i CN tower med udsigt over hele Toronto. Om aftenen spiste vi på en spaghettien restaurant, hvor efter turen gik hjemad.

Alt i alt har turen til Canada været så fantastisk, jeg har fået massere af nye venner, oplevelser for livet og blevet bedre til engelsk. Jeg er så glad for at have fået chancen for at komme til Canada, som helt klart er en af de fedeste oplevelser jeg nogensinde har haft, og som jeg aldrig vil glemme!!!

Med venlig hilsen og tak fra støtten til Randers Realskole`s venner

Kaja Arnesen